



# De kabouter ideeën



**1** Kabouterbrief: voorbeeld:  
Lief kind, mijn naam is XY..... en nu vraag je je natuurlijk af, waar komt deze deur vandaan? ... ik ben bij jullie op vakantie voor de komende 24 dagen... Liefs XY

**2** Voor de kabouterdeur staat een zakje met magische zaden (bijv. gedroogde erwten, rode of gele linzen), met de instructie om ze onder bloem te begraven.

**3** Kabouter magie:  
De volgende dag zijn de zaden in het favoriete snoepje van het kind veranderd.

**4** Kabouter grap:  
De kleine, brutale kabouter heeft 's nachts, stiekem de tube tandpasta in een tube mosterd veranderd.

**5** Vandaag is het de 2e adventszondag! Maar wat is daar gebeurd? De ondeugende kabouter heeft de kaarsen vervangen voor wortels! Is het Pasen?

**6** De stoute kabouter heeft stiekem het lekkers uit de kerst sok opgegeten. Nu liggen er overal papertjes en kruimels, maar ook daartussen een briefje: "Sorry!"

**7** Kabouterbrief: "Het is een beetje koud in mijn woning en elke keer als ik de deur open doe, blaast de wind al mijn brieven door de kamer. Kun je voor mij kleine takken en steentjes gaan verzamelen?"

**8** Als de kinderen thuis komen, staan alle knuffels klaar op weg naar een heerlijke taart die op tafel staat. Briefje: "Bedankt voor het verzamelen!"

**9** De kleine kabouter heeft de spiegel in de gang of in de badkamer beschilderd met grappige kerstmotieven. Je hebt nu bijvoorbeeld een kerstmanbaard als je in de spiegel kijkt.

**10** Kabouter grap:  
In deze nacht verveelde de kleine kabouter zich erg en deed rauwe pasta in de kinderschoenen en de vetters aan elkaar vastgeknopt.

**11** Pannenkoeken feest!  
De kabouter heeft pannenkoekbeslag gemaakt. Verspreid een beetje bloem en eierschalen voor de kabouterdeur op weg naar de keuken.

**12** Vandaag is het de 3e adventszondag! Oh jee, is het al weer Pasen? De brutale kabouter schilderde de ontbijteieren vrolijk en de tafel versierd alsof het Pasen is.

**13** Kabouter grap: wakker worden met een snor! Tijdens de nacht tekende de kabouter een snor met een eyeliner.

**14** Wilde rit op de slee!  
Strooi wat bloem op de vloer, teken slesporen erin, teken een sneeuw engel en zet een minislee voor de kabouterdeur.

**15** Kabouter grap:  
De kabouter heeft de melk met kleurstof gekleurd. Het grappigst wordt het als de kinderen hun eigen melk inschenken. Op de verpakking staat nu kaboutermelk.

**16** Meer sfeer!  
De kabouter heeft zijn ingang en ook jouw woning met glitter, verlichting en andere magische dingen, die alleen hij kon vinden, versierd.

**17** Belangrijk bevel van de kabouter! Op het kabouterbriefje staat dat de familie vandaag absoluut samen naar een gezellige kerstfilm moet kijken.

**18** Waarom staat er een laddertje tegen de kledingkastdeur? Als het kind de deur opent, liggen er tussen de kleding bijvoorbeeld ballonnen en slingers.

**19** 4e adventszondag! Kabouterbrief: "Lief kind, ik wil je een goocheltruc laten zien. Dit duurt een hele nacht. Om dit te doen, moet je een gekookt ei voor mijn deur leggen voordat je naar bed gaat... Droom over iets leuks!"

**20** De volgende ochtend liggen er twee verrassingseieren en een briefje voor de kabouterdeur: "Ik hoop dat je mijn truc leuk vond?! Je beste vriend zal heel blij zijn met een van de eieren."

**21** Vandaag vindt het kind een iglo die de kabouter heeft gebouwd van wc-papierrollen. Misschien heeft wat speelgoed de kabouter daar ontmoet en hebben ze een wild feest gehad?

**22** De kleine kabouter heeft een knusse grot gebouwd van dekens voor de opgewonden kinderen. Met zachte kussens, fonkelende lichtjes en een boek in het midden. Sprookjes uurtje!

**23** Morgen is het Kerst! De kabouter heeft een kleine boom opgezet. Ook heeft hij alle ingrediënten klaar om koekjes te bakken. Leg 's avonds een koekje voor de kabouterdeur!

**24** Kabouterbrief: "Lief kind, bedankt voor het heerlijke koekje, ik neem het mee op weg naar huis. Volgend jaar rond dezelfde tijd ben ik misschien wel weer bij jou op vakantie. Ik wens je een fijne Kerst!"